

Notan 30

Stockholm den 11. november 1949.

Bohemian

Ärade Broder.

Förhållandena i samband med det begynnande militära arbetet inom A-paktsländerna gör måhända en orientering från min sida direkt till Dig erforderlig.

Jag utgår ifrån att Du genom UD orienterats om att svenska regeringen (efter Utrikesnämndens hörande) uppdragit åt ÖB (försvarsstaben) att i samarbete med danska och norska försvarsledningarna utarbeta vissa gemensamma planer för att möjliggöra militärt samarbete, därest sådant skulle i någon situation bli nödvändig. Planläggningen, som givetvis skall utföras helt undandragen offentligheten, skall omfatta: samband per telefon och radio mellan olika civila och militära myndigheter, samordning av luftbevakningen, jaktstridsledningen, vädderlektjänsten och flygräddningstjänsten samt beträffande Norge även konvojverksamheten Skagerack - Nordsjön. Planer på samordning av försvaret av Öresund och vissa områden i norr skola t v anstå.

Sålunda inget stort eller betydelsefullt men ändock av värde, icke minst därigenom att vi få möjlighet till viss insyn i danskarnas och norrmännens A-paktsarbete (materielltillförsel, strategiska uppgifter m m).

Det är ganska självklart, att det mycket snart måste komma ut något rörande detta planlägningsarbete, ehuru jag givetvis framhållit för danskar och norrmän betydelsen av sekretess. Men amerikanerna kunna väl icke känna sig särskilt bundna därav. Emellertid är UD inte nämnvärt oroligt för hur man skall klara eventuell offentlighet: det gäller ju helt rutinmässiga och självklara förhållanden!

I samband med de förestående förhandlingarna i de olika nystartade A-paktsstaberna kommer naturligen Sveriges strategiska betydelse och roll att bedömas. Självfallet kommer man då från danskt och norskt håll framhålla att Skandinavien icke kan försvaras utan att Sverige är med. (Dansken Koesens privatdemarsol

s Dig är symptomatisk.) Risk föreligger därför, som jag ser det, att en A-paktsframstöt göres till svenska regeringen beträffande samarbete på ett eller annat sätt. Svaret måste väl då bli nej och medföra måhända, att även order ges till oss att tvärt avbryta arbetet med våra små samarbetsplaner.

Jag för min del skall söka klarlägga för mina danska och norska kolleger innan de resa till Washington hur viktigt det är, att man icke kör fram med de stora amerikanska kanonerna gentemot oss, utan att man söker klara saken under hand och successivt allteftersom det verkligen är något reellt att överlägga om. F:n är det icke just mer än det som enligt ovan påbörjats.

Accepterar Du min tankegång i frågan, ifrågasätter jag om det icke skulle göras något på och från Din sida i samma riktning, t e hos Kaufmann. Morgonstjärna är väl inte värt att blåsa upp mer?

Jag har velat på detta sätt privat orientera Dig om dessa som synes ganska betydelsefulla och känsliga frågor och om min syn på dem, allt i syfte att få Ditt råd och som jag hoppas stöd. Mina höga uppdragsgivare vet nog inte så mycket om vad de gett sig in på.

Din tillgivne

